



*Soms beseft je de waarde van een moment
pas op het moment dat het een herinnering werd*

*Hij had de schoonheid van de akkers lief,
't land van vruchtbaarheid en ruimte.
Tot ook zijn dromen kleiner werden,
een tuintje, een plaatsje, dieren en wat gerief,
maar nu een hemel zonder grenzen...*



Dankbaar om alles wat hij voor ons betekende,
nemen wij afscheid van

DE HEER

Adrien Van Der Straeten

echtgenoot van Mevrouw Lydie Marist

geboren te Ronse op 18 december 1939
en er plots thuis overleden op 15 maart 2021.

Gezien de huidige gezondheidsmaatregelen omwille van het
Covid-19 virus heeft de afscheidsplechtigheid plaats in
beperkte familiekring in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw
van Altijddurende Bijstand, Klijpe te Ronse,
op zaterdag 20 maart 2021 om 10 uur.

Aansluitend heeft de crematie plaats waarna de asurne
opgenomen wordt in warme huiselijke kring.

U bent welkom na afspraak voor een stil moment bij Adrien
in het Funerarium Devos, Fiertelmeers 77 te Ronse.

Dit melden U met diepe droefheid :

Lydie Marist

zijn echtgenote

Filip Van Der Straeten en Cathy Vandebulcke
Amber en Arne

Peter Van Der Straeten en Ingrid De Jonckheer
Louis en Ella

Kris Vandermoere en Ann Van Der Straeten
Jolien en Floris

zijn kinderen en kleinkinderen

De families

Van Der Straeten, Schiettecatte, Marist en Roman.

Rouwbeklag:
Uitvaartzorg Devos, Fiertelmeers 77, 9600 Ronse.

Online condoleren via www.uitvaartzorgdevos.be